

## Basisopleiding Oosterse Filosofie

<b>Zaterdag 2 februari 2013</b>	
09.45	Aankomst en ontvangst met koffie/thee
10.30 – 11.30	Inleiding: Leegte, lijden en loslaten. Levenskunst in de Indiase filosofie
11.15 – 11.45	Koffiepauze
11.45 – 12.30	Vervolg inleiding
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.15	Workshop: Een onuitputtelijke schat voor behoeftigen. Het lezen van hoogtepunten uit de hindoeïstische en boeddhistische filosofie
15.15 – 15.30	Koffiepauze
15.30 – 17.00	Vervolg workshop
17.00 – 18.00	Aperitief
18.00 – 19.30	Diner
19.30 – 20.00	Koffiepauze
20.00 – 22.00	Film <i>Altar of fire</i> (Frits Staal, 1976) met inleiding en discussie
22.00	Welkom aan de bar

<b>Zondag 3 februari 2013</b>	
07.30 – 09.30	Ontbijt
09.30 – 10.45	Lezing: <i>Een troost in mijn leven en sterven. Arthur Schopenhauer en de Indiase levensfilosofie.</i> (dr. B. Nagel)
10.45 – 11.00	Koffiepauze
11.00 – 12.30	Vervolg lezing en slotdiscussie: de waarde van de Indiase levenskunst voor onze tijd.
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.00	Studiebegeleiding (vragenuur)

<b>Zaterdag 16 maart 2013</b>	
09.45	Aankomst en ontvangst met koffie/thee
10.30 – 11.30	Inleiding: Wat is de weg? Levenskunst in de Chinese filosofie
11.15 – 11.45	Koffiepauze
11.45 – 12.30	Vervolg inleiding
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.15	Workshop: <i>Als niet-doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan.</i> Lezen van hoogtepunten uit de filosofie van het confucianisme, taoïsme en chanboeddhisme.
15.15 – 15.30	Koffiepauze
15.30 – 17.00	Vervolg workshop
17.00 – 18.00	Aperitief

18.00 – 19.30	Diner
19.30 – 20.00	Koffiepauze
<b>20.00 – 22.00</b>	<b>Documentaire: Buddha's Lost Children</b>
22.00	Welkom aan de bar

#### Zondag 17 maart 2013

07.30 – 09.30	Ontbijt
09.30 – 10.45	Lezing: <i>De weg ontstaat door te gaan. Martin Buber en het taoïsme.</i> (dr. R. Ransdorp)
10.45 – 11.00	Koffiepauze
11.00 – 12.30	Vervolg lezing en slotdiscussie: de waarde van de Chinese levenskunst voor onze tijd
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.00	Studiebegeleiding (vragenuur)

#### Zaterdag 11 mei 2013

09.45	Aankomst en ontvangst met koffie/thee
10.30 – 11.30	Inleiding: <i>Tussen boeddha's en goden. Levenskunst in de Japanse filosofie</i>
11.15 – 11.45	Koffiepauze
11.45 – 12.30	Vervolg inleiding
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.15	Workshop: <i>De weg van de boeddha bestuderen is jezelf bestuderen.</i> Het lezen van hoogtepunten uit de filosofie en poëzie van zenmeester Dogen.
15.15 – 15.30	Koffiepauze
15.30 – 17.00	Vervolg workshop
17.00 – 18.00	Aperitief
18.00 – 19.30	Diner
19.30 – 20.00	Koffiepauze
20.00 – 21.30	Zenmeditatie. Voorafgaand een korte inleiding over Dogens <i>Universele aanbeveling voor zazen.</i>
21.30	Welkom aan de bar

#### Zondag 12 mei 2013

07.30 – 09.30	Ontbijt
09.30 – 10.45	Lezing: <i>Zen voor het Westen. De dialoog tussen Oost en West van de Kyotoschool</i> ( drs. Annewieke Vroom)
10.45 – 11.00	Koffiepauze
11.00 – 12.30	Vervolg lezing en slotdiscussie: de waarde van de Japanse levenskunst voor onze tijd
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.00	Studiebegeleiding (vragenuur)

<b>Zaterdag 13 juli 2013</b>	
09.45	Aankomst en ontvangst met koffie/thee
10.30 – 11.30	Inleiding: <i>Een wankele brug?</i> Het westerse denken over oosterse levenskunst door de eeuwen heen
11.15 – 11.45	Koffiepauze
11.45 – 12.30	Vervolg inleiding
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.15	Workshop: <i>Eenvoud is onuitputtelijk.</i> Het lezen van hoogtepunten uit de filosofie van Krishnamurti en Sri Aurobindo
15.15 – 15.30	Koffiepauze
15.30 – 17.00	Vervolg workshop
17.00 – 18.00	Aperitief
18.00 – 19.30	Diner
19.30 – 20.00	Koffiepauze
20.00 – 21.30	Documentaire: <i>Twee westerse filosofen over zen</i> + inleiding en discussie
21.30	Welkom aan de bar

<b>Zondag 14 juli 2013</b>	
07.30 – 09.30	Ontbijt
09.30 – 10.45	Lezing: <i>Een toonbeeld van compassie. Het leven en werk van de Veertiende Dalai Lama</i> (dr. B. van Baar)
10.45 – 11.00	Koffiepauze
11.00 – 12.30	Vervolg lezing en slotdiscussie: de waarde van moderne oosterse denkers voor onze tijd
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.00	Studiebegeleiding (vragenuur)

<b>Zaterdag 14 september 2013</b>	
09.45	Aankomst en ontvangst met koffie/thee
10.30 – 11.30	Inleiding: <i>Onvergelijkbare grootheden? De interculturele en comparatieve filosofie als denkmodellen tussen Oost en West</i>
11.15 – 11.45	Koffiepauze
11.45 – 12.30	Vervolg inleiding
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.15	Lezing: <i>De interculturele filosofie</i> (Em. Prof. Dr. H. Kimmerle)
15.15 – 15.30	Koffiepauze
15.30 – 17.00	Vervolg lezing
17.00 – 18.00	Aperitief
18.00 – 19.30	Diner
19.30 – 20.00	Koffiepauze
20.00 – 22.00	Documentaire: <i>Het mysterie van het bestaat.</i> Over de filosofie van Ulrich

	Libbrecht met een inleiding en discussie.
22.00	Welkom aan de bar

<b>Zondag 15 september 2013</b>	
07.30 – 09.30	Ontbijt
09.30 – 10.45	Het comparatief model van Ulrich Libbrecht
10.45 – 11.00	Koffiepauze
11.00 – 12.30	Vervolg Libbrecht en afsluitende discussie: kunnen wij de levenskunst van Oost en West met elkaar vergelijken
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.00	Studiebegeleiding (vragenuur)