

Basisopleiding Oosterse Filosofie

Weekend 1

Zaterdag 2 februari 2013	
09.45	Aankomst en ontvangst met koffie/thee
10.30 – 11.30	Inleiding: Leegte, lijden en loslaten. Levenskunst in de Indiase filosofie
11.15 – 11.45	Koffiepauze
11.45 – 12.30	Vervolg inleiding
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.15	Workshop: Een onuitputtelijke schat voor behoeftigen. Het lezen van hoogtepunten uit de hindoeïstische en boeddhistische filosofie
15.15 – 15.30	Koffiepauze
15.30 – 17.00	Vervolg workshop
17.00 – 18.00	Aperitief
18.00 – 19.30	Diner
19.30 – 20.00	Koffiepauze
20.00 – 22.00	Film <i>Altar of fire</i> (Frits Staal, 1976) met inleiding en discussie
22.00	Welkom aan de bar

Zondag 3 februari 2013	
07.30 – 09.30	Ontbijt
09.30 – 10.45	Lezing: <i>Een troost in mijn leven en sterven. Arthur Schopenhauer en de Indiase levensfilosofie.</i> (dr. B. Nagel)
10.45 – 11.00	Koffiepauze
11.00 – 12.30	Vervolg lezing en slotdiscussie: de waarde van de Indiase levenskunst voor onze tijd.
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.00	Studiebegeleiding (vragenuur)