

## Basisopleiding Oosterse Filosofie

Weekend 3

<b>Zaterdag 11 mei 2013</b>	
09.45	Aankomst en ontvangst met koffie/thee
10.30 – 11.30	Inleiding: <i>Tussen boeddha's en goden. Levenskunst in de Japanse filosofie</i>
11.15 – 11.45	Koffiepauze
11.45 – 12.30	Vervolg inleiding
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.15	Workshop: <i>De weg van de boeddha bestuderen is jezelf bestuderen.</i> Het lezen van hoogtepunten uit de filosofie en poëzie van zenmeester Dogen.
15.15 – 15.30	Koffiepauze
15.30 – 17.00	Vervolg workshop
17.00 – 18.00	Aperitief
18.00 – 19.30	Diner
19.30 – 20.00	Koffiepauze
20.00 – 21.30	Zenmeditatie. Voorafgaand een korte inleiding over Dogens <i>Universele aanbeveling voor zazen.</i>
21.30	Welkom aan de bar

<b>Zondag 12 mei 2013</b>	
07.30 – 09.30	Ontbijt
09.30 – 10.45	Lezing: <i>Zen voor het Westen. De dialoog tussen Oost en West van de Kyotoschool</i> ( drs. Annewieke Vroom)
10.45 – 11.00	Koffiepauze
11.00 – 12.30	Vervolg lezing en slotdiscussie: de waarde van de Japanse levenskunst voor onze tijd
12.30 – 14.00	Lunch
14.00 – 15.00	Studiebegeleiding (vragenuur)