

Programma zomerweek Geloof je het zelf?

- Maandag 09.45 uur Aankomst
10.30 uur **Opening: de grote vraag
Geloven we in onszelf? Of...**
- 11.15 uur Koffiepauze
11.45 uur **Van Karl Jaspers naar Charles Taylor:
De axiale en de seculiere tijd**
- 12.30 uur Lunch
14.30 uur Koffie/thee
15.00 uur **Zelfstandige leesgroepen aan de hand van
een leesopdracht: Passages uit Taylors *Een
seculiere tijd***
- 16.00 uur Pauze
16.30 uur **Plenaire leesgroep *Een seculiere tijd* onder
begeleiding van de docent**
- 17.15 uur Aperitief
18.00 uur Diner
19.30 uur Koffie
20.00 uur **Beeld, film, muziek aansluitend bij de stof
van vandaag, met begeleidend commentaar
van de docent**
- 21.30 uur Welkom aan de bar
- Dinsdag 8.00-9.00 uur Ontbijt
9.30 uur **Wat is monotheïsme? Over de 'religie van
het einde van de religie':
Over Jan Assmann, Marcel Gauchet, Jacques Derrida en
anderen**
- 10.30 uur Koffiepauze
11.00 uur **Waarom moet het monotheïsme
'gedeconstrueerd' worden?
Over het werk van Jean-Luc Nancy**
- 12.30 uur Lunch
14.30 uur Koffie/thee

- 15.00 uur** Zelfstandige leesgroepen aan de hand van een leesopdracht: Passages uit Nancy's *Dis-enclosure: The Deconstruction of Christianity*
- 16.00 uur Pauze
- 16.30uur** Plenaire leesgroep *Dis-enclosure* onder begeleiding van de docent
- 17.15 uur Aperitief
- 18.00 uur Diner
- 19.30 uur Koffie
- 20.00 uur** Beeld, film, muziek aansluitend bij de stof van vandaag, met begeleidend commentaar van de docent
- 21.30 uur Welkom aan de bar

Woensdag 8.00-9.00 uur Ontbijt

9.30 uur De moderne tijd als 'om-bezetting' van het christendom: Blumenbergs baanbrekende *Die Legitimität der Neuzeit*

10.30 uur Koffiepauze

11.00 uur Wat is het 'nieuwe' van de 'Neuzeit'? Ja en Nee tegen de wereld

12.30 uur Lunch

14.30 uur Koffie/thee

15.00 uur Zelfstandige leesgroepen aan de hand van een leesopdracht: Passages uit *Die Legitimität der Neuzeit* (in Engelse vertaling)

16.00 uur Pauze

16.30uur Plenaire leesgroep *Die Legitimität der Neuzeit* onder begeleiding van de docent

17.15 uur Aperitief

18.00 uur Diner

19.30 uur Koffie

20.00 uur Beeld, film, muziek aansluitend bij de stof van vandaag, met begeleidend commentaar van de docent

21.30 uur Welkom aan de bar

Donderdag 8.00-9.00 uur Ontbijt

9.30 uur Het onbehagen met de seculiere identiteit in de moderne wijsbegeerte: in vogelvlucht van Spinoza via Schleiermacher en Hegel naar Heidegger

10.30 uur Koffiepauze

11.00 uur Friedrich Schleiermacher: het moderne zelfbeeld tussen religie en seculariteit

12.30 uur Lunch

14.30 uur Koffie/thee

15.00 uur Zelfstandige leesgroepen aan de hand van een leesopdracht: Passages uit Schleiermachers *Over de religie*

16.00 uur Pauze

16.30uur Plenaire leesgroep *Over de religie* onder begeleiding van de docent

17.15 uur Aperitief

18.00 uur Diner

19.30 uur Koffie

20.00 uur **Beeld, film, muziek aansluitend bij de stof van vandaag, met begeleidend commentaar van de docent**

21.30 uur Welkom aan de bar

Vrijdag

8.00-9.00 uur Ontbijt

09.30 uur **Leven we in een post-seculiere tijd? Jürgen Habermas' poging de seculiere rechtsstaat te nuanceren**

10.30 uur Koffiepauze

11.00 uur **Geloof je het zelf? Afsluitende gedachtewisseling over het verhaal van onze seculiere identiteit**

12.30 uur Lunch, vertrek