

Zomerweek: Van Aristoteles tot Sartre; denkers die de wereld veranderden

Datum: maandag 12 t/m vrijdag 16 augustus 2013

Organisatie: NRC-Academie & Internationale School voor Wijsbegeerte

In deze NRC-summarschool komen de belangrijkste ontwikkelingen in het denken aan de orde. De mijlpalen in het denken worden besproken.

U verblijft van maandag tot en met vrijdag op Landgoed ISVW en krijgt les van ervaren filosofiedocenten. Verder geniet u van uitstekende maaltijden, ontmoet u geestverwanten en kunt u wandelen in de uitgestrekte bossen rond de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). De week begint op maandag 10.30 uur en eindigt op vrijdag rond 16.00 uur.

Programma

- *Maandag*: Denkers op het marktplein. Filosofen uit de Griekse en Romeinse Oudheid.
- *Dinsdag*: Denkers in het zijgewelf. Filosofen uit de Middeleeuwen en Renaissance.
- *Woensdag*: Denkers rond de drukpers. Filosofen op weg naar de Verlichting.
- *Donderdag*: Denkers zonder toga. Filosofen van de Franse Revolutie naar het 'Fin de Siècle'.
- *Vrijdag*: Denkers in de 'global village'. Filosofen van deze tijd.

De cursussen bevatten een deel hoorcolleges en een deel werkcolleges. De nadruk bij deze cursus ligt op de hoorcolleges. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voorliefde voor verdieping en filosofie volstaat. Tijdens de cursusedagen is er tijdens de langere lunchpauze gelegenheid tot wandelen in de uitgestrekte bossen rond de ISVW.



Van Aristoteles tot Sartre
Cursusweek 'Denkers die de wereld veranderden'

In deze zomerweek voor ISVW komen een aantal van de belangrijkste denkers aan de orde. De week begint op maandag 10.30 uur en eindigt op vrijdag rond 16.00 uur.

Deze zomerweek voor ISVW is een unieke gelegenheid om te leren van de belangrijkste denkers van de Griekse en Romeinse Oudheid, de Middeleeuwen en Renaissance, de Verlichting, de Franse Revolutie en de 19e eeuw. De week wordt afgesloten met de belangrijkste denkers van de 20e eeuw.

Deze zomerweek voor ISVW is een unieke gelegenheid om te leren van de belangrijkste denkers van de Griekse en Romeinse Oudheid, de Middeleeuwen en Renaissance, de Verlichting, de Franse Revolutie en de 19e eeuw. De week wordt afgesloten met de belangrijkste denkers van de 20e eeuw.

Programma

Maandag Diensten op het marktplein. Filosofen uit de Griekse en Romeinse Oudheid.	Dinsdag Diensten in het zijgewelf. Filosofen uit de Middeleeuwen en Renaissance.	Woensdag Diensten rond de drukpers. Filosofen op weg naar de Verlichting.	Donnerdag Diensten zonder toga. Filosofen van de Franse Revolutie naar het 'Fin de Siècle'.	Vrijdag Diensten in de 'global village'. Filosofen van deze tijd.
--	---	--	--	--

nrcacademie.nl

De docent

Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. In maart 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien organiseert hij 'denkvakanties' in Griekenland en India en seminars filosofie in Nederland. Ook geeft hij workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers. Hij is docent van de basisopleidingen Geschiedenis van de filosofie en Systematiek van de filosofie van de Internationale School voor Wijsbegeerte.



Toegang

€ 895,- inclusief 4 overnachtingen in een [standaard kamer](#) met ontbijt, 4 x een driegangen diner, 5 x lunchbuffet en reader.

€ 975,- inclusief 4 overnachtingen in een [comfort kamer](#) met ontbijt, 4 x een driegangen diner, 5 x lunchbuffet en reader.

Programma

Maandag	Denkers op het marktplein
09.45 uur	Aankomst met koffie/thee
10.30 uur	Welkomstwoord door Erno Eskens (hoofd cursusinstituut ISVW)
10.45 uur	De tragedieschrijvers en de presocraten
11.30 uur	Koffie/thee
11.50 uur	Socrates tragische dood en Plato
12.30 uur	Lunchbuffet
14.15 uur	Aristoteles
15.30 uur	Koffie/thee
15.50 uur	De tuin van Epicurus en de brieven van Seneca
17.00 uur	Aperitief
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Groepsgesprek
21.30	Welkom aan de bar

Dinsdag	Denkers in het zijgewelf
Vanaf 7.30 uur	Ontbijt
9.30 uur	Een pelgrim op weg naar de 'Stad van God' (Augustinus)
10.30 uur	Koffie/thee
10.50 uur	Godsbewijzen van de scholastiek versus de mystiek van Meister Eckhart
12.30	Lunchbuffet
14.15 uur	De humor van Erasmus

15.30 uur	Koffie/thee
15.50 uur	De mijmeringen van Montaigne en de staatsmanskunst van Machiavelli
17.00 uur	Aperitief
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Groepsgesprek
21.30	Welkom aan de bar

Woensdag	Denkers rond de drukpers
Vanaf 7.30 uur	Ontbijt
9.30 uur	Lichaam en geest van Descartes
10.30 uur	Koffie/thee
10.50 uur	Het maatschappelijk verdrag van Hobbes
12.30	Lunchbuffet
14.15 uur	De scherpe blik van Spinoza
15.30 uur	Koffie/thee
15.50 uur	De kritieken van Kant
17.00 uur	Aperitief
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Groepsgesprek
21.30	Welkom aan de bar

Donderdag	Denkers zonder toga
Vanaf 7.30 uur	Ontbijt
9.30 uur	De nobele wilde van Rousseau
10.30 uur	Koffie/thee
10.50 uur	Tegen de onderwerping van de arbeider (Marx) en van de vrouw (Mill)
12.30	Lunchbuffet
14.15 uur	Het vrolijke pessimisme van Schopenhauer
15.30 uur	Pauze
15.50 uur	Het dansen van Nietzsche
17.00 uur	Nazit aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Groepsgesprek
21.30	Welkom aan de bar

Vrijdag	Denkers in de 'global village'
Vanaf 7.30 uur	Ontbijt
9.30 uur	De taalspelen van Wittgenstein
10.30 uur	Koffie/thee
10.45 uur	De zorg van Heidegger
12.30	Lunchbuffet
14.15 uur	Het existentialisme van Sartre en levenskunst van Foucault
15.30 uur	Afsluiting

De week wordt gegeven op Landgoed ISVW
 Dodeweg 8
 3832 RD Leusden
 Tel. 033-4650700